

Er is een kindeke geboren op aard

Niederlande / Belgien

Text und Melodie: aus Flandern (vor 1900)
Satz: Julius Röntgen (1855–1932)

1. Er is een kin-de-ke ge-bo-ren op aard, er is een
 2. 't Kwam op de aar-de en't had er geen huis. 't Kwam op de
 3. Er is een kin-de-ke ge-bo-ren in 't stro. Er is een
 4. 't Kwam op de aar-de voor ons al-le-gaar. 't Kwam op de

1. kin-de-ke ge-bo-ren op aard. 't Kwam op de aar-de voor
 2. aar-de en't had er geen huis. 't Kwam op de aar-de en
 3. kin-de-ke ge-bo-ren in 't stro. 't Lag in een krib-bet-je
 4. aar-de voor ons al-le-gaar. En't wenst ons al-len een

1. al-le-gaar. 't Kwam op de aar-de voor ons al-le-gaar.
 2. al-zijn 't Kwam op de aar-de en droeg al-zijn kruis.
 3. oi. 't Lag in een krib-bet-je ge-dekt met hooi.
 4. za-jaar. En't wenst ons al-len een za-ilig nieuw jaar.

1. Ein kleines Kind ist auf die Welt gekommen. Es kam für uns alle auf die Erde.
2. Es kam auf die Erde, aber es hatte kein Haus. Es kam auf die Erde und trug ihr Kreuz.
3. Ein kleines Kind ist geboren und liegt im Stroh. Es liegt in einer Futterkrippe, von Heu bedeckt.
4. Es kam für uns alle auf die Erde und wünscht uns allen ein glückliches Neues Jahr. (Ü: Carus)

